

GODMORGEN.
Buon giorno
Güten Tag
Good Morning

Mit navn er Marianne Steenholdt Bork, jeg er Kunsthåndværker, AG-guide mm.

Min tale springer i tid, i fortælling og med poesien islæt.
Det er hverken en ballade, en pastorelle eller en ode.
FASTEN YOUR SEATBELT.
En komprimeret billedrig og historisk c-vitaminbombe, så spids ørerne.
TAKE OFF.

“Børsen, Bovbjerg, Ballehage.”

En hyldest til vintersolhverv 2022 i Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage.

Morgen ved Ballehage med sanserne på højt niveau.
Duften af salt og kaffe.
Havnens travlhed.
Byens banken.
Vimplernes blafrer.
De røde goples tråde vinker tilbage.
Svalerne i lufthavet.
Strandskadens lange røde næb.
Marsvinene slår en bue op over vandlinien.
Vildsvinenes jubelfoderskrig.

I et glimt forvandles målrettede ad broen gående personer med klæde rundt kroppen.
Antikke sumere, grækere og ægyptere samt et par fra Tranbjerg og Aarhus centrum hilser på hinanden.

“Bosperus”

Nu skal vi op i luften.
Indflyvning over Ballehage.
Mellemlanding undervejs.
Badebroen fortsætter i dagens anledning i det uendelige af hensyn til de klimabevidste, eller de der lider af flyskræk.

Ballehages position længdegrader 10,2-breddegrader 56,1.

Aarhus vikingernes flådebastion Aros.
Snekkerne vikingernes forrygende krigsskibe.
2 døgn tog det herfra til Kaupang i Norge.
På Djursland vidner stednavnene med snekke om storhedstiden.
Snekken, Snekkerne, Snekesig, Snekkeeng, Snekeholt, Snekeholm, Snekehullet, Snekkedal, Snekeballe, Snekekær, Snekkedal.
Snekkerne ligger ud over hele landet, men flest lige her.
Næste gang man er på Genbrugspladsen Eskelund i Viby kan man underholde sig selv med, at man er tæt på Snekkeeng, vikingekongen Godfred's (800-810) værft, en del af flådehavnen.

“Kaupang”, ”Kaupang”, ”Kaupang”

Amerikanske krydstogts-gæster, der besøger Aarhus i løbet af sommeren, er “All in” på vikingerne.
De får åbenbaringer af viking ånd midt på byens gamle torve qua heroiske Netflix serier.
Der stilles gode spørgsmål, om vores velfærdssamfunds indretning, enliges mulighed for forældreskab, indkomst og skatteforhold, og hvorfor vikingerne gik fra hedenskab til kristen tro.

Eller en af årets bedste, om "Your Rainbow Panorama", af Olufur Eliasson på toppen af ARoS,
"IS THIS THE LGBT symbol?"
Helt så langt fremme i skoene er "Smilets By" ikke.

"Texas", "Boston", "Chicago".

Kanhavekanalen fra år 726 (11m. b.-0,5 km. lang) på det smalleste stykke af Samsø.
Kongemagten stod bag.
Snekkerne kunne trækkes strategisk fra øst til vest og modsat, når fjender viste sig.
Varslingssystem med bål på bauehøje fra Norddjurs, hvor Bauehøjene ligger skiftevis med Snekestederne på hele Djursland.

1050 gik det galt.

En julidag i skjul af en tågebanke lykkedes det norske Harald Hårderod at invadere Aros.
Harald og hans mænd nåede op ad åen til lokaliteten Magasin, Immervad, købte de sidste julegaver der, rasede videre og brændte trækirken ned, hvor Vor Frue Kirke ligger i dag.
Kristne kom tidligt til Danmark og levede side om side med vikingesamfundet udenfor volde, grave og hegn.
Før Vor Frue Kirke blev til Vor Frue Kirke hed den Skt. Nikolaus kirke, indviet til Julemanden.
Ikke at forveksle med lokale Hellig Niels, som desværre aldrig er blevet kanoniseret.
Miraklerne ved Hellig Niels' grav imponerer ikke Paven i Rom.
Et af miraklerne, var en mand, der havde mistet talens brug, der blev bedt og givet pengegaver, han fik talens brug igen, men nu kunne han både tale tysk, engelsk og fransk udover sit aarhusiansk.
Nicolaus hellig kilde har vi fra Hellig Niels.

"Genova", "Venedig", "Siracusa"

Når bølgerne er lange efter østenstorm - til fods, på cykel eller holdende i den blikkende slange af røde baglygter, ligner de skummende toppe i den rette vinkel mankerne på de tre løver fra rigsvåbenet.
Kig på 10/20kr. mønten.
Langstrakte kroppe og blafrende manker.
Løverne er Valdemar Atterdags.
Til venstre for Claus Bergs altertavle i Vor Frue Kirke ses Atterdags våbenskjold med løver på et kalkmaleri.
Sponsorer for kirken da.
På banderne i Doha andre sponsorer i dag.

"Lübeck", "Cuxhaven", "Varnemünde"

Landsudstillingen i 1909 i Tangkrogen imponerende kræfter og ambitioner indenfor teknik, arkitektur, kunst og underholdning.
Abbessinerne hentet til byen.
De optrådte ved deres blotte tilstedeværelse i den våde sommer.
Skansepalæet som hotel, tegnet af arkitekt Hjalmar Kjær, husede gæsterne.
De 5 søstre v/Mellemarmen og Den Kadæiske kirke i Rådhusparken er tegnet af samme Hjalmar Kjær.
De 5 Søstre med barokgavle fra 1927 får snart en storesøster, knap så høj som Lighthouse' 142m.
Dette stykke industrihistorie, som fik kraftig kritik ved opførelsen, da byggeriet med sin højde ville ødelægge Aarhus skyline og dække for Domkirken.
Siden kom også Søsterhøj antennen.
V/Mellemarmen, tidligere Søndremole, og før det Å-havnen, Aros byen ved åens munding, står skulpturgruppen "Historiske Spor" af Jens Galschiøt, vidner om et hårdt arbejdsliv som havnearbejder med kaffesække på ryggen.
For enden af Mellemarmen lå Flydedokken og Ubådsvæftet.
Havnebassinet v/DOKK1 med Kongeskibet, når hun er her.
Bugserbåden "Jakob", som er **"an american tug"**, deltog i invasionen på Normadiet kyst i 1944, kom til byen i 50erne.

Her står også mindesmærket for over 800 danske krigssejlere som mistede livet i 2. verdenskrig. Universitetsskibet Aurora ligger her, de ved noget om bugtens tilstand.

En dag så jeg i et glimt - noget der lignede en lille pingvin, og væk var den, det gentog sig et par dage efter, lille fugl alene blandt en masse hættemåger, og vups en gang til - væk.

Et par af Aurora's besætning på dækket, kunne give svaret på, hvad det var for en lille **ikke** pingvinfugl, jeg møder, - **en lomvie** så fin.

Den gamle container havn, der blev for trang, omdannet til Aarhus Ø.

Stor attraktion samme kaliber som Pusherstreet målt i besøgstal.

Østhavnen blev arvtager, vores nærmeste nabo med en perlekæde af lys på disse mørke dage. I sidste ende er det sikkert Margrethe d.2, der sætter foden ned på bremsen for den pågående udvidelse af Østhavnen.

Spolerer det frie udsyn fra havestuen på Marselisborg slot som den mindste konsekvens.

Østhavnen tager plus 60% af Danmarks containertrafik samt en stor andel af Bulk godset.

Bulk er et Norrønt ord, gammelt vikinge ord for skibslast.

Norrønt er sprog som man kunne studere på AU indtil nu, hvor det er ved at blive nedlagt.

"Hjelm", "Varna", "Silistria",

"Hørhaven", "Blommehaven", "Ørnereden", "Moesgaard", "Fløjstrup", Mariendal, Ajstrup, Norsminde.

Aarhus og bugten.

Menneskene og havet.

Børsen, Bovbjerg og Ballehage.

Børsen i Sønderho på Fanø, hvor de gamle sømænd udvekslede nyheder, læste Børsen, holdt øje med nyt om skibe og jordens runding.

Bovbjerg ved Ferring hvor maleren Jens Søndergaard malede menneskene ved havet, men **ikke** i havet.

Ballehage i læ for vestenvinden, med badende mennesker hele året.

"This is your Captain speaking"

Fasten you seatbelt

Sæt stolen i lodret position, og klap bordet op.

Håber I har nydt turen, skulle I få lyst en anden gang, kan I blot henvende Jer v/skranken.

LANDING.

10,2 og 56,1

Et trefoldigt hurra på.

Og det så det lange Ballehage.

Børsen, Bovbjerg, Ballehage.

BALLEHAGE.